

Verslag bijeenkomst *Om de tafel*
2of3bijEEN, 12 september 2014

Is de viering van eucharistie / avondmaal / brood en wijn gewoon één van de onderdelen van onze samenkomsten? Of is het de kern waarin de hele verkondiging wordt samengebond? Binnen geloofsgemeenschappen en ekklesia's die hun eigen weg zoeken buiten de grote kerkelijke instituten, blijken daar verschillende meningen over te bestaan.

Op 12 september 2014 kwamen op uitnodiging van 2of3bijEEN 55 mensen van 24 kritische c.q. basisgemeenten in De Nieuwe Liefde te Amsterdam bijeen om zich te bezinnen op het ritueel van brood en wijn. Het werd een kritische en creatieve middag, mede dankzij de financiële ondersteuning van de Stichting OKG. Zie [hier](#) voor het uitgebreide verslag waarin ook een verwijzing naar de tekst van de lezing van Kees Kok.

Bijzonder was dat alle verschil van mening over frequentie, mate van belang, uitvoering wegviel toen Kees Kok tijdens de kleine viering op het einde aan de hand van een literatuurfragment over een maaltijd van 4 slavinnen verhaalde. Daar werd het visioen van een nieuwe wereld even werkelijkheid. De zeggingskracht van dit ritueel raakte iedereen opnieuw.

Mirjam Wolthuis