

Verslag gespreks- en bezinningsdag 30 november 2013

Delf mijn gezicht op – de eerste contouren zijn zichtbaar gemaakt

Vorig jaar, zaterdag 30 november, vond voor gemeenschapsleden van Ekklesia Tilburg de eerste gespreks- en bezinningsdag plaats. Na maanden van praktische beslommeringen (locatie zoeken, verhuizen, activiteiten opstarten) is Ekklesia Tilburg aangeland in een fase van inhoudelijk zoeken naar haar identiteit. Een zoektocht die we alleen samen kunnen afleggen en waarvan de eerste stappen zijn gezet op deze gespreksdag. In dit verslag een korte impressie van de dag en de ideeën en tips die zijn gegeven.



Een enthousiaste groep van 48 gemeenschapsleden is zaterdagmorgen rond 11.10 uur in de Opstandingskerk aanwezig. De dagvoorzitter ([Tom Rijken](#)) heet iedereen welkom en begint met een lied. Vervolgens leidt hij de weg naar de toekomst in, rond de vier levensfuncties die een Ekklesia zou moeten hebben, namelijk: Vieren, Leren, Dienen en Uitdragen. Ten slotte deelt hij met de aanwezigen de gewenste doelen van en verwachtingen met betrekking tot deze dag. Deze heeft iedereen bij binnenkomst genoteerd op een post-it.

Om 11.50 uur gaan de deelnemers in vijf groepen uiteen met de vier vragen die hen zijn voorgelegd. De groepen werken rond de vier vragen tot 14.15 uur, waarna plenair de gegevens worden geïnventariseerd.

Er blijken heel wat actiepunten uit de groepen naar voren te komen. De transformatie van Ekklesia Tilburg is haar droom- en wensproces ingegaan. Hieronder een bloemlezing van de inbreng. Het volledige verslag is ter inzage bij het bestuur.

Vieren

- ✓ Verbetering van details (grote lijn, rust, structuur binnen, eenheid tussen vieringen)
- ✓ Gebruik van liturgische gewaden/kleuren (hoe gaan we hiermee om?)
- ✓ Willen we altijd een tafeldienst?
- ✓ Aandacht voor duidelijk spreken



Leren



- ✓ Themavieringen organiseren
- ✓ Oriëntatie op andere levensbeschouwingen
- ✓ Graag werk- en gespreksgroepen uitbreiden, bv.
 - *The making of...* (napraten over vieringen),
 - Ontmoetingen, wandelingen, enz.,
 - jongerengroepen,
 - Dialoog-gesprekken,
 - Filmavonden, enz.

Dienen

- ✓ Projecten uit de gemeenschap steunen
- ✓ Voordat we aan diakonie beginnen eerst goed gegroundvest zijn
- ✓ Vrijwilligerswerk buiten Ekklesia stimuleren
- ✓ Aanhaken bij plaatselijke initiatieven (sociale kaart maken)
- ✓ Missie en ontwikkeling op grotere schaal: niet eerste prioriteit

Uitdragen

- ✓ Vindbaar zijn via sociale media, in dit kader gebruik maken van talenten binnen Ekklesia
- ✓ Contacten met RK Kerk aanleggen (“de deur op een kier”)
- ✓ Leren van en advies vragen bij verschillende Ekklesiae
- ✓ Contacten zoeken met andere kleine geloofsgemeenschappen, bv. Bezielid Verband, Kapucijnen en andere verbanden (bv. De NWE Liefde, Ronde Tafelhuis, Wereldpodium)
- ✓ Meedoen aan de cursuskrant / Leerhuis
- ✓ Graag beter / vaker communiceren over ondernomen activiteiten; tijdens mededelingen in de viering en/of via Rondzendbrief, site



Pastorale zorg

- ✓ Kijk bij het inrichten naar onze pastorale zorgverlening naar onze identiteit. Dit heeft gevolgen voor ‘levensrituelen’ (doop, inzegenen relaties, overlijden)
- ✓ Ga te rade bij andere kleine geloofsgemeenschappen
- ✓ Zorg voor een centraal aanspreekpunt (binnen werkgroep Pastoraat)
- ✓ Geef levensrituelen vorm in vieringen
- ✓ Richt taakgroepen op m.b.t. begeleiding ouderen, vormen jongeren, ontvangst nieuwe kerkgangers
- ✓ Aandacht voor ziekenzorg
- ✓ Dorpelwachters instellen, die ook na de viering contact zoeken met ‘nieuwkomers’
- ✓ Informeel pastoraat is er, formeel pastoraat (nog) niet

Jeugd en jongeren

- ✓ Aandacht en ruimte voor hen binnen vieringen
- ✓ Kinderen, jongeren zelf actief betrekken bij vormgeving liturgie
- ✓ Jongerengroepen (7-12, 12-17, 17-25)
- ✓ Pastorale zorg voor jongeren

Identiteit

- ✓ Zoeken naar drie kernwoorden die onze identiteit weergeven
- ✓ Respect voor andersdenkenden
- ✓ Bezinning op eigen fundament, eigen identiteit, je bekennen tot bepaalde groepen

Algemene wensen

- ✓ Vraag naar een pastor voor de toekomst. Verlangen naar een centraal contactpersoon.
- ✓ Volgend jaar een 2^e Ekklesia-dag om terug te blikken en vooruit te kijken

Voor meer informatie, mail: info@ekkesiatilburg.nl.

Bronvermelding:

Dit verslag is gebaseerd op de verslaglegging door dagvoorzitter [Tom Rijken](#) en de aantekeningen zoals gemaakt op de flipovervellen en vastgelegd ten behoeve van de werkgroepen.

Foto's: [Ekklesia Tilburg](#)